

## KORNYT – februar 2007

### Fra formandens skrivebord.

Så er vi allerede godt i gang med år 2007 og dermed med mange spændende arrangementer foran os. Siden sidste nyhedsbrev i dec. 2006 har Pige-koret lavet ”De ni læsninger” sammen med Esbjerg Ensemble i Zions Kirke. Det blev som vanligt en meget smuk og stemningsfuld koncert for en næsten fyldt kirke. Det er så dejligt, at så mange møder op år efter år for at høre denne koncert. Jeg tror, det skyldes, at mange har det som jeg. Det kan ikke blive rigtig jul før vi har hørt ”De ni læsninger”.

Den 13. jan. deltog koret ved Vestjysk Musikkonservatoriums 60 års jubilæum. Pigerne åbnede koncerten og sang så smukt, at de tog tilskuerne med storm. Dejligt at vi kan være med til at fejre konservatoriet på denne måde.

Den 19.- 21. jan stod der så København og Skt. Annæ Pige-kor på programmet og den 2.-4. febr. var der genvisit. Det blev to særdeles gode og vellykkede weekender, som nogle af pigerne har skrevet om i dette nyhedsbrev. Efter en utrolig smuk sidste koncert søndag, var det nogle trætte piger, vi sendte hjem til København. Så var det ekstra godt at **Bager Max**, og slagter **Kaj Madsen** havde været så rare at sponsere boller og pålæg, så kor-tanterne

havde kunnet lave 70 lækre sandwich pigerne kunne få med til busturen hjem. Det er skønt at se, hvordan sang og musik kan bygge så mange gode relationer mellem godt 100 piger.

Marts bliver en rigtig travl måned med 3 arrangementer. Først er der koncert i Gesten Kirke den 18. marts. Den 24. marts synger koret ved en privat fest for en af vores gode sponsorer Otto Kjærgaard, og dagen efter er der bud efter koret igen, til musikgudstjeneste i Sædden Kirke.

Det er nu næsten helt sikkert, at vi får besøg fra Kina i aug. Da vi besøgte Xiamen i Kina, var vi som det eneste kor privat indkvarteret. I den forbindelse forpligtede vi os til, at have deres kor på besøg her hos os samt arrangere en turnè for dem rundt i Danmark. Det er ikke noget vi føler som en tung pligt, men som en dejlig og spændende udfordring. Det bliver sjovt, at få besøg af så fremmed en kultur som den kinesiske og vise Esbjerg og Vestjylland frem for dem.

Bestyrelsen har haft flere jern i ilden den sidste tid. Bl.a. er vi ved at få opbygget en ny hjemmeside. Målet hermed er, at korets hjemmeside gerne skal blive meget mere levede, spændende og konstant opdateret.

Dette satser vi på, at kunne præsentere jer alle for i løbet af de næste par måneder. Korets 25 års jubilæum er ikke lige forestående og dog... I sept. 2008 er det 25 år siden Lone startede koret. Da vi gerne vil fejre det med "pomp og pragt", er et udvalg gået i gang, så alt kan klappe om ca. 1½ år. I vil få mere at vide fremover.

Da vi var i Kina, havde vi en journalist med fra TV SYD, der optog meget af turen på video. Udover at alle pigerne hver får en DVD med en redigeret udgave af optagelserne, er planen, at der sendes 7 korte udsendelser i TV SYD fra turen. De vil, efter hvad vi ved nu, blive sendt om søndagen, fra engang i marts måned. Så hvis I har lyst til at se, hvad vi oplevede, må I holde øje med TV programmet.

*Jill Jørgensen*

## Gåsehud og Julebud

"..skønt fra sjæl til sjæl  
det lød..."

Da vi til De Ni Læsninger gik ind i kirken, syngende "Dejlig er jorden", fik jeg gåsehud over hele kroppen. Det var meget smukt og højtideligt at opleve kirkerummet fyldt af forventningsfulde mennesker, levende lys og musik. At mærke hvordan jeg blev båret oppe af fællesskabet var også noget helt specielt. Kombinationen af læsning, fællessang og vores sang var en dejlig julebebuder, og jeg håber at "min jul" fremover vil blive sunget ind i Zions Kirke.



*Skrevet af Sigrid*

## Konservatoriets pigekor i København

"Quando corpus morietur la la la.. øh, ups, hvordan er det lige melodien er her?" i bussen på vej mod hovedstaden var der som sædvanlig fællessang, noget, der (heldigvis) hurtigt tog form som en korprøve, og gav os muligheden for at lære "Quando Corpus Morietur", der var på programmet til søndagens fælles-

koncert med Sankt Annæ Pigekor i Helligåndskirken, og som måske nok var blevet negligeret lidt, i forhold til indstuderingen af vores egne, sværere, numre som f.eks den finske "Jaakobin Pojat" (Jakobs sønner).

Da vi ankom til Sankt Annæ Gymnasium, fredag aften, stod værtsfamilierne klar og ventede på at tage os med, to og to, til deres hjem og et lækkert aftensmåltid, der i min familie, førte til flere kopper kaffe og hyggesnak til langt ud på aftenen.

Lørdag middag lavede vi en forrygende koncert, i en godt besat Vejleå kirke, Ishøj, hvor vi bl.a. sang gospelsangen: "I'm going up a Yonder," der er en kormæssigt nem sang, men, som indledes med to solivers, der kræver nogle dygtige solister. Solisterne gjorde det fantastisk, og jeg vil endda gå så vidt som at sige, at den sang har aldrig været bedre.

Kor-U, en underafdeling af koret, som bl.a. underholder ved festlige lejligheder, sang ved koncerten et nummer selv, og fik med vores glade sang: Ain't it good og vokalgruppeagtige optræden (uden dirigent) også et smil frem på Lones læber.

Da jeg efter koncerten var med til at sælge cd'er, fik vi mange rosende kommentarer og komplimenter fra de glade publikummer, der alle så ud til at have nydt koncerten.

Søndag eftermiddag var der fælles koncert med Sankt Annæ i Helligåndskirken på Strøget, hvilket vil sige mange valgte at bruge søndag formiddag, der i turens program var benævnt *fri med værterne*, med et glødende dankort i hånden, i de københavnske butikker.

Da vi i vores egen del af koncerten, som afslutning, sang den svære mexicanske folkesang: Las Amarillas, rejste en af publikummerne sig efterfølgende op og råbte "bravo!" et udråb, der blev fulgt af

klapsalver, og efter koncerten også flotte komplimenter.

De fælles numre med Sankt Annæ lød fantastiske, idet vi, ifølge Lone, synger med en meget ens klang, der får sangene til at lyde som blev de sunget af ét kor og ikke to.

På vej hjem i bussen var der rigeligt tid til at reflektere over weekendens oplevelser, der var både mange og gode. Koncerterne var forløbet bedre, og havde tiltrukket endnu flere publikummer end vi havde regnet med. Værterne havde været helt i top, og alt i alt havde vores weekend bare været rigtig god. Selvom vi alle var trætte efter mange nye indtryk, var der alligevel stemning for at synge en sang eller to, hvilket der naturligvis også blev gjort;

Alt i alt en fantastisk tur som jeg er sikker på, at alle glæder sig til at gøre om, og ikke mindst til, at gense pigerne fra Sankt Annæ, når de besøger os den 2. – 4. februar.

*Skrevet af: Katrine Lohmann*



Sct Annæ Pigechor og Konservatoriets Pigechor i Zions Kirke den 4. februar.

### **Brev fra koncertgænger:**

Stor tak til Vejleå Kirke – som gav os lejlighed til at overvære en meget smuk koncert med Konservatoriets Pigechor fra Esbjerg. Hvert eneste nummer var en fryd for øret. Også tak for den musikalske ledsagelse, orgel og klaver

Det var en rigtig dejlig oplevelse på en ellers mørk og regnfuld januardag.

## **Besøg af Sankt Annæ Pigechor d. 2. til 4. februar**

Efter en rigtig god tur til Kbh. i weekenden d. 19. til 21. januar, så vi alle frem til at skulle tilbringe endnu et par dage med pigerne fra Sankt Annæ Pigechor. Eftersom lidt for få familier havde meldt sig som værter for pigerne, var der mange, der skulle have 3, 4, 5 og ja - 6 piger boende. Fredag aften fik vi 2 piger med hjem. Xenia og Amanda gik begge i 10. klasse, og sang kun i Sankt Annæ Pigechor's kammerkor. De var rigtig søde, og kunne heldigvis lide lasagne (eller også var de bare tilpas høflige, og spiste hvad der nu blev dem serveret – god skik)! Aftnen gik med hyggesnak omkring bordet, og så ellers ikke for sent i seng. De skulle jo være friske og udhvilede til lørdag, hvor de nemlig skulle lave koncert i Jakobikirken i Varde! Rygterne går og går, om at de lavede en virkelig god koncert for en helt fyldt sal!

Nå. Men der var jo også en lørdag aften, der skulle brændes af. Først med pizza (med undertegnet som kok), og så hos Kersti, hvor aftenen så stod på hygge med hende og hendes piger. Vi var 7 piger og fik spist 3 poser chips, 3 poser slik, lidt karamel – og sidst, men ikke mindst - guddommelig vanilleis. Hvis ikke pizzaen gav rigelige maveskavanker, så kan jeg i hvert flad love for at der var sat gang i stofskiftet og samtlige systemer da vi nåede hjem – på et nogenlunde kristeligt tidspunkt (yeah right!) ☺

Søndag morgen havde vi bestemt troet at pigerne ville sove længe, men der tog vi fejl. De stod trofast op kl. 8, og glædede sig til at komme ind og se Esbjergs Museum for Kunst, hvilket de bestemt ikke blev skuffede over, lød det senere på dagen. Vi mødtes nemlig med dem igen kl. 13.30 ved Zions Kirke, hvor de næste 2 timer så blev brugt effektivt på øvning både fælles og hver for sig. Koncerten kl. 16 gik enormt godt, og især de ting, vi skulle synge fælles kunne vi alle meget

bedre – (næsten!!) udenad. Her var det så bare ærgerligt, at der på samme tidspunkt var VM håndbold. Kirken var ikke (som sidste gang) helt proppet.

Som afrunding, vil jeg bare sige tak for en god oplevelse. Det er altid hyggeligt at være værter for piger, som har samme interesse som en selv. Dette er samtidig en opfordring til at lidt flere melder sig næste gang.

*Venlig hilsen Karen*

### **Aktivitetsskalendar:**

- 18/3                      Koncert i Gesten Kirke kl. 16
- 24/3                      Fødselsdagskoncert                      for  
Verena Kjærgaard kl. 17
- 25/3                      Musikgudstjeneste i Sædden  
Kirke kl. 19.30

### **En stor tak til Pigekorets fadderskabs-sponsorer for trofast opbakning af korets arbejde og virke:**

- ♪ Adv. Kirk Larsen & Ascanius
- ♪ Anlægsgartner Loklindt
- ♪ ART Aktiv Rengøring & Totalservice
- ♪ Bager Max
- ♪ Bankier- og Vekselererfirma A.O. Skovsager A/S
- ♪ Bernina
- ♪ BG Bank
- ♪ BHM Tryk ApS V/Bjarne Mathiesen
- ♪ City Guld
- ♪ DAI Arkitekterne
- ♪ DanCopter A/S
- ♪ Dansk Piano Import
- ♪ De Blå Busser
- ♪ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
- ♪ DK-Benzin Sædding Aps.
- ♪ Ekspres Trykkeriet
- ♪ Fanø Autoværksted
- ♪ Flemming Droob
- ♪ Flyttefirma Aarsland A/S
- ♪ Foot Step
- ♪ Fru Krista Iversen
- ♪ Gjesing Centret                      Markedsføringsforeningen
- ♪ Gunnar Gregersen A/S

- ♪ Hoffmann Esbjerg Holding
- ♪ Hotel Ansgar
- ♪ Hotel Britannia
- ♪ Ingvard Christensen I/S
- ♪ Jill and Joy
- ♪ Jyske Bank
- ♪ Karin og Bo Hansson
- ♪ KD-selskaberne
- ♪ Kiropraktisk Klinik, Varde
- ♪ KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer
- ♪ Leo Kjærgaard & Søn
- ♪ Lina Harder Pedersen
- ♪ Lykkes Udlejning ApS
- ♪ Malerbutikken Petersen og Hundebøl
- ♪ Merete og Finn Aalund
- ♪ Nyt Syn, Esbjerg Specialoptik
- ♪ PricewaterhouseCoopers
- ♪ PrintBuying
- ♪ RealMæglerne V/ Karsten Hansen
- ♪ Restaurant Bourgogne
- ♪ Revisionselskabet Flemming Andersen
- ♪ Slagterforretningen Kaj Madsen
- ♪ Steff Byg A/S
- ♪ Stereo Studio
- ♪ TripleNine Fish Protein a.m.b.a
- ♪ Varmings Boghandel ApS
- ♪ VestBolig
- ♪ Vor Frelzers Kirke

### **Pigekoret ønsker at rette en varm tak til følgende, som støtter korets arbejde:**

- ♪ Alice & Tage Sørensens Fond/Claus Sørensens Fond
- ♪ Augustinus Fonden
- ♪ Carlsbergs Mindelegat
- ♪ Esbjerg Fonden
- ♪ Esbjerg Kommune
- ♪ Fanø Sparekasse
- ♪ Fonden Børnenes Vel
- ♪ Frimodt-Heineke Fonden
- ♪ Grundtvigskirken
- ♪ Harald Jensen og Hustrus Fond
- ♪ IAT I/S
- ♪ Junior Chamber, Esbjerg
- ♪ Lida og Oskar Nielsens Fond
- ♪ Ole Kirks Fond
- ♪ Oticon Fonden
- ♪ Ribe Amt
- ♪ Ruth og Chr. Muff Iversens Fond